

SKOVHuset

2019 - 4



**Fadervor - og led os ikke i fristelse ...
af "At leve i Guds nærværelse"
Retræter og stille dage**

SKOVHUSET

Skovhuset er Det Økumeniske Centers retrætehus. Det Økumeniske Center i Århus er et center for fælles kirkelig fornyelse og samfundsrettet kristen praksis. Skovhusets daglige ledelse varetages af Skovhusgruppen, som udelukkende har frivillige medlemmer.

Se information på bagsiden.

SKOVHUSGRUPPEN

Tidl. sognepræst Kristian Bork Sørensen, tlf. 2561 0022
(Formand)

Tidl. sognepræst Ruth Jeppesen, tlf. 6095 4926
leje@retraetehus.dk • (Udlejning af Skovhuset)

Yvonne Vestereng, tlf. 3074 7321 • tilmelding@retraetehus.dk
(Tilmelding)

Tidl. sognepræst Kirsten Clement, tlf. 2872 1144
skovhusbladet@retraetehus.dk • (Skovhusbladet • retraetehus.dk)

Tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund, tlf. 2424 6812
(Bogsalg)

Erik Jørgensen, tlf. 8625 3516

Sankt Josephsøster Angela Rammé, tlf. 2177 0054

Præst i Metodistkirken Charlotte Thaarup, tlf. 5384 2106

Sognepræst Marie Holm, tlf. 2147 4550

Sognepræst Birgitte Jeppesen, tlf. 2116 2961

Sognepræst Marie Rørbæk, tlf. 5185 7868

Præst i baptistkirken Lasse Åbom, 2290 5628

Sognepræst Ann Vendeltorp, 6093 4642

SKOVHUSBLADET

Skovhusbladet udkommer fire gange årligt i et oplag på 850 eksemplarer. Det udsendes gratis til retrætedeltagere i en periode. For modtagere, der ønsker at betale for Skovhusbladet, dækker 100 kr. pr. år de faktiske udgifter til trykning og forsendelse.

Skovhusbladet ligger som en PDF-fil på Skovhusets hjemmeside: retraetehus.dk

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Fhv. sognepræst Kirsten Clement
Lyholmvej 11, 5492 Vissenbjerg
tlf. 2872 1144 • skovhusbladet@retraetehus.dk



I denne årgang af Skovhusbladet bringer vi uddrag af Boris Salos bog: Den glemte Skat, Boedals Forlag, 2008

Fadervor - Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde

Boris Salo

- vi beder mod det onde

Bedeemne: Beskyttelse og befrielse

Bønsform: Befrielses- og beskyttelsesbøn

Når vi har bekendt vores synd, føres vi videre ind i næste bedeemne, som handler om beskyttelse fra fristelser. I Matthæusevangeliets parallelisme forklares bedeemnet nærmere: Fri os fra det onde og den onde.

Men hvorfor skal vi bede om, at Gud ikke vil lede os ind i fristelse, som der står i grundteksten? Det handler altså ikke bare om at falde i fristelse eller bukke under for den! Men bliver bønnen om beskyttelse egentlig ikke ganske naturlig med tanke på det foregående bedeemne om tilgivelse for synder? Når vi har bekendt vores synder, indser vi, at vi har brug for Guds beskyttelse for ikke at falde for eller løbe ind i fristelser af forskellig slags. Bønnen om hjælp i fristelser er lige så naturlig som *kyriet*, bønnen om Guds fortsatte barmhjertighed og hjælp, efter syndsforladelsen i messen.

Bønnen bliver et spontant udråb om, at Gud ikke skal give os, hvad vi fortjener, og hvad vores gamle menneske vil, men at han med sin beskyttende faderhånd lader fristelserne gå os forbi. Efter denne tankegang tager delbønnen udgangspunkt i menneskets egen svaghed og skrøbelighed. Jesus formaner sine disciple til at våge og bede, netop fordi "Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt" (Mark 14,38). Den samme tanke finder vi i Siraks Bog: "Lad ikke legemets drift og kødets lyst få magt over mig" (Sir 23,4-6). I bønnen om beskyttelse beder vi, bevidste om vores egen tilbøjelighed til at falde for fristelsen, for os selv og mod os selv: "Gud, giv mig ikke det, som min selvished og mit begær råber efter." Dette bedeemne bygger på

den selverkendelse, som den foregående parallelisme har ført frem til. Som tilgivne syndere har vi brug for Guds fortsatte hjælp mod det onde, fordi vi har mærket, at der er noget i os, som vil suges ind i fristelsen.

Parallelismens anden del: ”Fri os fra det onde” er rettet mod hovedfjenden, som Luther udtrykker det i den Store Katekismus. Den onde vil forhindre alt det, som bedeemnerne i Fadervor handler om: ”Guds navn og ære, Guds rige og vilje, det daglige brød, en god og glad samvittighed.“ Jesus kom for at tilintetgøre Djævelens geminger. Jesus er frelseren og befrieren, som ”færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under Djævelens herredømme” (Apg 10,38). Når vi råber ordene om hjælp, er det altså Jesus selv, vi egentlig råber efter.

En kristen kæmper mod ”kødet, verden, Djævelen”. Det femte bedeemne fører os ind i en befrielsesbøn mod de tre fjender. Der er to hovedformer for befrielsesbøn. For det første påkaldelse, hvor vi råber til Gud om hans hjælp og befrielse, og for det andet en autoritativ bøn, hvor Gud bruger os mod det onde i befrielsens tjeneste. De to hovedformer kan deles ind på følgende måde:

Påkaldelse:

1. SOS-råb
2. Bøn i anfægtelse ("natten", "mørket")

Autoritativ bøn:

1. Bortdrivelse (beskyttelsesbøn)
2. Uddrivelse (eksorcisme)
3. Fremdrivelse (profetisk bøn)

SOS-råb er den mest kendte form; at råbe om Herrens hjælp i nød. ”Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig” (Sl 50,15).

Anfægtelse i det kristne liv er ofte blevet beskrevet som ørkenen, tørken og natten i det åndelige liv. Man oplever, at Gud er langt væk. Alt det, som tidligere fungerede, som bøn, bibellæsning, glæden over det kristne fællesskab og gudstjenesten, glæden ved at tjene medmennesket og brugen af nådegaver, synes at være væk. Man har sin jakobskamp med Gud. Det gynger under troens fødder. Anfægtelsen er en vigtig tid i en kristens liv. Den piler vores egne støtteforanstaltninger og nytteaspekter ud af troen. Tilbage er så kun den nøgne nåde at hvile i. Salmeme i Det Gamle Testamente har meget at lære os. De hverken fornægter eller forherliger lidelsen, og de viser, at al sand teologi har sin forankring i ærlighedsteologi.

I den autoritative bøn lever en kristen af kraften i Jesu navn. Man kan kalde de forskellige måder at bede på for bort-, ud- og fremdrivelse.

I bortdrivelse eller med andre ord beskyttelsesbøn, er det spørgsmålet om, at man bliver plaget og angrebet af den onde, og i Jesu navn befaler ham at forsvinde. Angrebet kommer oftest under psykisk eller fysisk svaghed eller efter rige, åndelige erfaringer. Angrebet ligger tæt på anfægtelsen. Forskellen er, at den, man kæmper med i anfægtelsen, er Gud - under angrebet kæmper man med Gud mod den onde.

Uddrivelse (eksorcisme) er et meget ømtåleligt og følelsesladet område. Der er ikke brug for en ny form for heksejagt. Alligevel er det et faktum, at Jesus uddrev onde ånder, disciplene blev opfordret til at gøre det, og oldkirken fortsatte Guds befrielsesværk på samme måde. Det kan ikke bortforklares med, at man havde et andet verdensbillede på Bibelens tid. Mange missionærer kan fortælle om, at når en kristen vækkelse første gang kommer i kontakt med spiritisme og tro på dødes ånder, resulterer det i en åndelig konfrontation med lignende ydre manifestationer, som Bibelen skildrer, mennesker til hjælp og befrielse. Her er der brug for megen visdom og kærlighed. I kristne lande har vi været beskyttede mod denne form for "aktiv ondt", sikkert på grund af forkyndelsen og forvaltningen af sakramenterne. Men i en tid, hvor der findes flere spåmænd og spåkvinder end kristne præster i Europa, og der foregår direkte satandyrkelse, må vi inden for den kristne kirke igen bede om hjælp i denne henseende.



Fremdrivelse (profetisk bøn) er der et eksempel på i Ezekiel 37, hvor profeten opfordres til at bede og profetere løftet frem. På samme måde bad Daniel ud fra profetien om tilbagekomsten til Jerusalem (Dan 9,2 f). Det er vist almindeligt at tænke, at de bibelske profetier går i opfyldelse af sig selv. Skriften vidner om, at Gud ikke handler uden at have åbenbaret sin plan for sine tjenere profeterne (Amos 3,7). Syner og visioner, som Gud kan give i bønslivet, bliver altså ikke givet os som sensationer, men som retningslinjer for vores bønner.

Jeg betragter fremdrivelsesbønnen som en autoritativ bøn, fordi den er en del af den åndelige kamp. Alle former for autoritativ bøn har som grundlag den magt, der er i navnet Jesus. Det handler ikke om magi (jf. Apg 19,13-15), men om en bønrelation til Jesus. Hvis Guds værk låses fast i en åndelig metode, udarter det hele blot til skuespil og overtro.

Der er også brug for balance i synet på ondskaben og dens "treenighed", verden, kødet og den onde. Satan kan ikke skabe noget, men bare imitere og ødelægge. "Verden" i betydningen menneskeheden, der har vendt sig væk fra Gud, giver sig udtryk i uretfærdige samfundsstrukturer, et skævvredent syn på livet, som blandt andet massemedieme gør sig til talerør for, ødelæggelse af miljøet og så videre. Kødet er vores egen selvished. Direkte konfrontation med den onde kan blive aktuel, hvor okkultisme og satandyrkelse findes. I den kristne sjælesorg og undervisning er det vigtigt at skelne mellem de tre fjender og forstå, at de påvirker hinanden, og frem for alt ikke spille dem ud mod hinanden. Det er slet ikke ualmindeligt, at man lægger skylden for sine problemer på oplevelser i barndommen ("verden") eller på onde åndsmagter for at slippe for at gøre noget ved dem. Eller man kan helt fomægte det ondes personlige eksistens og gå ud fra, at alt ondt bare er konsekvenser af de ydre omgivelser.

Der er intet større arbejde end bønnen. Jeg vil hellere have ti tusinde bevæbnede mænd imod mig end en alvorlig bønnens mand.

(Martin Luther)

Doxologien - vi beder for Guds ansigt

Afslutningen "For dit er Riget og magten og æren" voksede meget hurtigt frem og findes dokumenteret i oldkirken allerede i det andet århundrede. Da det var en selvfølge i det jødiske miljø, kunne den naturligt vokse frem i urkirkens fælles bøn. Det er vigtigt at lægge mærke til det lille ord "for" i begyndelse af lovprisningen. Da riget er Guds, og magten og æren tilhører Gud, er det godt og rigtigt at bede, at hans navn skal æres, og hans rige

komme. Takket være det, at riget tilhører ham, har vi mulighed for at få brød og tilgivelse fra hans rige forråd. Fordi han har magten, har han kraft til at beskytte os mod det onde. Jesu be-
deemner hviler virkelig ikke på fromme forhåbninger og ønskedrømme, men på ham, som er al lovprisning værd.

De ord, der anvendes, er kraftfulde ord: Riget angiver, hvem der er konge, magten angiver, at Gud har autoritet, og herligheden er en beskrivelse af det evige rige. Doxologien var allerede radikal på urkirkens tid, da kejseren gjorde krav på at have riget, magten og æren, og det er den stadigvæk.

Doxologi betyder altså lovprisning, og lovprisning kan inddeles i:

Lovsang - Taksigelse – Bekendelse

At love Gud er at prise ham, at takke ham og også at tro stort om ham og derfor have tiltro til hans løfter.

Gud æres, hvor man tror og stoler på hans løfter.

(Martin Luther)

De fem delbønner åbner unægtelig dørene ind til en rig verden. De viser, at vi henvender os *til* Gud, vi beder *for* andre, *om* ting, *med* hinanden og *mod* det onde for Guds ansigt. De fører os ind i bønslivets forskellige former:



Fortsættes side 10

Åndelige Klassikere

Gennem historien har troende fundet håb og visdom i den åndelige litteratur. I denne serie vil vi præsentere nogle af de åndelige forfattere, hvis klassiske værker stadig inspirerer til refleksion over vores tro i dag.

Broder Laurentinus

Broder Laurentinus levede fra 1611 til 1691 og var kok i et karmeliterkloster i Paris. Han blev kendt for sit rolige sind og sin evne til at leve i stille bøn bevidst om Guds nærvær i alt hvad han gjorde. Den lille bog "At leve i Guds nærværelse" er en samling af hans breve samt referater af nogle samtaler han havde med en lokal præst. Den er kendt som en fin og enkel beskrivelse af den kontemplative bøn.

af "At leve i Guds nærværelse"

"Da jeg ikke kunne forestille mig andet, end at jeg ville ende mine dage i trængsler (som for øvrigt ikke mindskede den tillid, jeg havde til Gud, men kun tjente til at forøge min tro), mærkede jeg, at der pludselig skete en forandring; min sjæl, som indtil nu havde været i trængsel, følte nu en dyb indre fred, som om den befandt sig i hvilens centrum.

Fra dette øjeblik har jeg helt enfoldigt vandret med Gud i tro, i ydmyghed og i kærlighed. Og jeg har omhyggeligt lagt mig efter ikke at gøre noget og ikke at tænke på noget, som måtte mishage Ham. Det er mit håb, at når jeg har gjort mit bedste, så vil Han gøre med mig som Han ønsker...

Jeg har opgivet alle andre andagtsformer og faste bønner bortset fra dem mit ordensliv foreskriver mig. Og min eneste stræben går ud på at fortsætte med at leve i Hans hellige nærværelse, hvilket jeg gør ved simpel opmærksomhed og mit hjertes kærlighed vendt mod Ham, og dette kalder jeg egentlig nærværelse af Gud, eller sagt på en bedre måde: Det er sjælens vanemæssige, tavse og hemmelige samtale med Gud. Den fylder ofte mit indre med jubel, og undertiden gribes også mit ydre menneske så stærkt deraf, at jeg af al magt må holde det tilbage, for at andre ikke skal se det...

Min helt almindelige metode er denne enkle opmærksomhed og et lidenskabeligt blik mod Gud. som jeg føler mig knyttet til med større sødme og henrykkelse end barnet ved sin moders bryst; hvis jeg vovede at bruge det udtryk, ville jeg kalde det Guds barm, for at betegne den ubeskrivelige sødme jeg smager og oplever der...

Somme tider betragter jeg mig som en sten i hænderne på en billedhugger, som vil lave en statue af den. Når jeg fremstiller mig sådan for Gud, beder jeg Ham om at danne et fuldkomment billede af Sig Selv i min sjæl og lade mig fuldstændigt ligne Ham. Til andre tider går det sådan, at når jeg giver mig til at bede, føler jeg hvorledes min ånd og min sjæl løfter sig uden anstrengelse, og den fortsætter som om den i sit center var midlertidig udslettet og fastgjort i hvile i Gud."

Uddrag fra Andet brev

Uddrag udvalgt af Lasse Åbom fra "At leve i Guds nærværelse" - oversat af Sven Damsholt, Sankt Ansgars Forlag, København 2005



Fortsat fra side 7

1. Bøn om at Gud må være stor for os	Tilbedelse	Til Gud
2. Bøn om Guds riges gode vilje	Forbøn	For andre
3. Bøn om det, vi dagligt har brug for	Begærende bøn	Om ting
4. Bøn om tilgivelse	Synsbekendelse	Med andre
5. Bøn om beskyttelse og befrielse	Befrielsesbøn	Mod det onde
Afsluttende doxologi	Lovprisning	For Gud

I sin bog *Livet er inte spikrakt* fortæller Markus Leandersson om journalisten, der spørger abbeden, hvorfor han hver dag beder Fadervor. Efter at abbeden har beskrevet, hvad han beder om og for i Herrens bøn, siger han: ”Når jeg har bedt denne bøn, så har jeg bedt om alt og for alle.”

Meditation

(Læs langsomt)

På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte: "Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: 'Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.'" Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få (Joh 7,37).

Fra hans indre skal flyde strømme af levende vand.

Disciplen havde set, hvordan Jesu liv perlede frem, til genoprettelse, kærlighed, tilgivelse og helbredelse. Han så Jesus trække sig tilbage, ind i stilheden med Gud.

Han fomemmer det indre liv hos Jesus. Og han tørster efter det samme liv. Derfor bønfalder han: Mester, lær os at bede.

Og Jesus giver af sit indre. Ja, han lader disciple til alle tider se ind i sit hjerte. Han giver af sit indre, og det tænder vores indre. Han giver ord til livets strøm, han fjerner det snavs, der har lagt sig over kilden, han giver be-
deemner til livet.

Sådan skal du bede: Fader vor, du som er i himlene.

RETRÆTER

Retræter i Skovhuset

*begynder første dag kl. 18.00 med ankomst fra kl. 16.00
og slutter sidste dag kl. 14.00, hvis ikke andet er angivet.
Retræterne foregår normalt i stilhed.*

Fredag d. 15. - søndag d. 17. november

MARTHA OG MARIA RETRÆTE

Vi vil se på to kendte skikkelser fra Det Nye Testamente Martha og Maria. De to kvindeskikkelser afspejler to væsentlige situationer i det kristne liv : Vores tid til arbejde og aktivitet og vores tid til bøn og stilhed. Teksterne fra Lukas evangeliet kapitel 10,38-42 og Johannesevangeliet 11.17-27 og 12,1-8 vil danne baggrund for overvejelser over dette.

Ledere: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund og sognepræst Ann Vendeltorp. Pris: 1000 kr.

Mandag d. 2. - fredag d. 6. december

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider.

Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.

Man bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Vært: tidl. hospitalspræst Kirsten Stoklund. Pris: 300 kr. pr. døgn.

Fredag d. 6. - søndag d. 8. december

Retræte ved Benedicte Tønsberg

Nærmere oplysning og tilmelding på telefon 5120 7409 eller på
abt@km.dk.

Tirsdag d. 14. – torsdag d. 16. januar

Promissio.

Fredag d. 31. januar - søndag d. 2 februar

Retræte: GUDSBILLEDER

Vores billede af Gud har stor betydning for vores tro. Og vores evne til at se Guds billede i os selv og i dem, der ikke bærer vores billede, har stor betydning for vores måde at leve på. På denne stilleretræte vil vi reflektere over vores billede af Gud og Guds billede i os. Der vil være tidebøn, egen tid og fælles refleksion/meditation.

Ledere: Baptistpræst Lasse Åbom og sognepræst Marie Holm. Pris: 1000,-

Fredag d. 7. - søndag d. 9 februar

Retræte: KRISTUSKRANSEN OG TAIZÉSANGE

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en Kristuskrans for 70 kr.

Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener, har mulighed for det.

Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.

Ledere: tidl. sognepræst Kirsten Clement og tidl. viceskoleleder Anna Maria Andersson. Pris 1000 kr.

Fredag d. 13. – søndag d. 15. marts

Lukket retræte.

Fredag d. 3. - søndag d. 5. april

Retræte: PÅ VEJ MOD PÅSKE

Påske er kirkens ældste og største fest. På retræten vil vi sammen standse op ved påskens helligdage, fordybe os i de bibelske tekster og salmer, som knytter sig til påskens helligdage, tage dem til os og lade dem være vor vejleder og lys for vor fod på vejen frem mod påske.

Leder: Kristian Bork Sørensen. Pris 1000 kr.



Fredag d. 1. – søndag d. 3. maj
Retræte. Silkeborg katolske menighed.

Torsdag d. 7. – lørdag d. 9. maj
Retræte. Kvækerne.

Mandag d. 11. – fredag d. 15. maj
Retræte ved Birgit Urd Andersen
Nærmere oplysning og tilmelding på 2894 0273 eller birgiturd@birgiturd.dk.

Onsdag d. 20. - søndag d. 24. maj

KONTEMPLATIV RETRÆTE (kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser)

Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemme selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter. Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn. Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kroppsøvelser. Retræten foregår i stilhed. Leder: sr. Angela Ramme. Pris 1300 kr.

Mandag d. 8. - fredag d. 12. juni

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud til dig, der ønsker at være i Skovhuset uden at skulle deltage i et egentligt program. Sognepræst Elisabeth sørger for meditative andagter morgen, middag og aften. Hendes to døtre Kirstine og Andrea tilbereder enkle, sunde og velsmagende måltider.

Tiden er din under stilledagene. Du kan læse, studere, gå på nattergaleetur, og hvad du ellers kan blive inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.

Du bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, du ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Værter: Sognepræst Elisabeth Arendt og døtrene Kirstine og Andrea Arendt. Pris: 300 kr. pr. døgn.

BEVAR VORES RET TIL SKATTEFRADRAK.

Skovhuset kan kun bevare retten til at give skattefradrag for gaver, hvis vi kan vise, at mange mennesker støtter vort arbejde. Man tæller dog kun med i myndighedernes vurdering, hvis man støtter med mindst 200 kr. om året.

Vi er taknemmelige for ethvert bidrag ved overførsel til Andelskassen Merkur reg. nr. 8401 konto 1268962. Og hvis støtten er på mindst 200 kr. pr. år, hjælper det os tilmed til at bevare retten til at give skattefradrag. Hvis du opgiver dit CPR nummer, sørger vi for at indberette din gave til SKAT.

TILMELDING - sker

enten pr. mail: tilmelding@retraetehus.dk
eller pr. telefon: 3074 7321
til Yvonne Vestereng

Ved tilmeldingen oplyses
navn og postadresse
telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.

Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.
Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.



SKOVHUSBLADET - på papir og/eller elektronisk

Skovhusbladet sendes gratis til alle, der ønsker at læse det.

Men vi skal vide, om du ønsker det. Det kan du give udtryk for ved at sende et beløb mærket gave til Skovhusbladet med angivelse af navn, adresse og mailadresse ved overførsel til Andelskassen Merkur reg.nr. 8401 konto 1268962.

Du kan også bare sende en mail til skovhusbladet@retraetehus.dk.
Skriv venligst både navn og postadresse i mailen.

Det er også muligt at komme på bladets mailingliste og få en mail, når et nyt blad ligger på hjemmesiden til download. Skriv til skovhusbladet@retraetehus.dk.

Afsender: Skovhusgruppen,
v/ Kirsten Clement, Lyholmvej 11, 5492 Vissenbjerg

FORMÅL

Skovhusets formål er at danne ramme om en stilhed og afsondrethed, hvor man stilles overfor livets grundlæggende spørgsmål og værdier. Skovhuset er et sted, hvor man kan møde det kristne fællesskabs tro og livstydning.

PROGRAM

Der vil være forskellige former for retræter, men også mere kursusprægede tilbud, temadage, temaweekends o. l.

BELIGGENHED

Gudenåvej 19, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup
Skovhuset ligger gemt i nogle skovklædte bakker uden for Sdr. Vissing - 20 km fra hhv. Skanderborg, Silkeborg og Horsens. Området har et rigt varieret dyre- og planteliv i nåle- og løvskove, i eng, mose, søer og Gudenåen.
Der er gode muligheder for traveture og ophold i naturen.

INDRETNING

Huset er indrettet med fællesrum, andagtsrum og 10 enkeltværelser. Der kan dog overnatte to på hvert værelse, når arrangementets karakter tillader det. Huset er handicapvenligt. Røgfrit miljø.

ANSVAR

Skovhusets daglige ledelse varetages af Skovhusgruppen, en arbejdsgruppe under Det Økumeniske Center i Århus (se side 2).

UDLEJNING

Ruth Jeppesen, tlf. 6095 4926,
mail: leje@retraetehus.dk

PROGRAM, TILMELDING OG BETALING m.v.

Det Økumeniske Centers skovhusgruppe: tlf. 3074 7321,
mail om tilmelding og information om programmet: tilmelding@retraetehus.dk
andre henvendelser: kontor@retraetehus.dk
reg.nr. 8401 konto 1268962, Andelskassen Merkur
hjemmeside: retraetehus.dk

ISSN: 0905-4251

